

Øverset bræt bagbord 79 - 102



Midterste bræt bagbord 103 - 125



Nederste bræt bagbord 126 - 152



Øverste bræt Styrbord 1 - 28



Midterste bræt styrbord 29 - 55



Nederste bræt styrbord 56 - 78



### Øverste (1.) bræt styrbord

1. Jæger på jagt
2. Æbelø, kan ses (fra Bjørnsknude)
3. Harer – bønderne på Bjørnsknude forpagtede jorden af Palsgaard, hertil hørte fiskerettighederne, men ikke jagten, engang så godsejeren fra sit observatorium en bonde skyde en hare – han sendte straks bud til synderen om at sende en malkeko til Palsgaard, eller fraflytte ejendommen
4. Kajakroer i bugten
5. Marsvin – engang en meget udbredt fisk heromkring – ses jævnligt i Lillebælt – og kan besøges på Juelsgade
6. Sæler – tidligere meget udbredt – kan også engang imellem observeres heromkring
7. Hunden luftes og der snakkes
8. Gæster i byen hvor der hygges i gaderne
9. Masten bag klubhuset på lillemolten
10. Båd i havnen
11. Autocampere på havnen
12. Cyklister er her også
13. Nior Bistro på havnen
14. Livet nydes på byens spisesteder
15. Fyrtårnet på taget af restaurant "På Havnen"
16. En af byens katte og sømærke kaldet Kost
17. Musik og dans i byen
18. Kysthospitalet i Strandhuse - Den første afdeling fra 1902 var et sanatorium med plads til 52 kirtelsvage børn, dvs. med tuberkulose. En ny afdeling blev indviet i 1932 til 54 voksne patienter med kirurgisk tuberkulose
19. Patienter i sengene fra Kysthospitalet
20. Kysthospitalet – lukkes – de sidste patienter køres "hjem"
21. TVIND skolerne overtager Kysthospitalet i 1977
22. Overlægeboligen til Kysthospitalet – er i dag i privateje
23. Fårene gik ved siden af Kysthospitalet på "gamle Grethes" ejendom, som Kysthospitalet købte i 1931/32
24. Indgangsparti på huset ved "Den gamle smedie" (hjørnet Einar Schous Alle og Juelsgade
25. Brøndumhus - ejerlejligheder – tidligere var her Hotel/Bodege
26. Odelsgade og Juelsgade – her er borde og bænke hvor der kan slappes af og evt. nyde en kop kaffe mm fra de omkringliggende serveringssteder, og slappe af efter en tur i Juelsmindes dejlige forretninger.
27. Initiativtagere til skibet holdt fast da det gjaldt
28. Kikkerten på Odelsbjerget benyttes

## Midterste (2.) bræt styrbord

29. Eneboeren Schantz og hans bræddeskur ved Stranden – det lå ude omkring bugten – dengang kaldet ”Brøndums eng”, han samlede bl.a. hugorme som han slap løs i sin stue, hvor de gik indtil han kunne komme til Horsens/Vejle og sælge dem til en apoteker
30. omkring år 1900 holdt beboerne i Juelsminde høns, der gik i bure på de åbne marker der var omkring byen på den tid
31. Palsgård sommerspil – velbesøgt amatørteater, der afholdes hvert år først i august måned – i 2024 opføres Monty Pyton’s SPAMALOT
32. Palsgaard slot – gammelt gods Den første kendte ejer af Palsgaard var Jep Kalv, der ejede gården i 1372. Gården var i 1400- og 1500-tallet delt mellem mange forskellige ejere. Igennem ca. 200 år var gården ejet af slægten Reedtz. Palsgaards nuværende udseende stammer primært fra den store ombygning foretaget mellem 1803-1806. Kernen i Palsgaards hovedbygning kan føres tilbage til middelalderen
33. Svanedammen i byen – anlagt af godsejer Einar Viggo Schou i 1919, den opgravede jord blev (sammen med jord/sand fra grusgravene omkring legeparken og på den anden side af Tofteskoven) anvendt til opfyldning af jordene i Juelsminde, der dengang mange steder var sumpet og oversvømmet
34. Mindsten for godsejer Einar Viggo Schou i mindeparken indviet i 1933 på 20 års dagen for kirkens indvielse
35. Fyrtårn
36. SKIBETS logo (et køje til både udsyn og indsigt)
37. Feriekolonien Danebo ejes af FDF spejderne i Fredericia, ikke langt derfra ligger DUI lejren, der ejes af DUI-LEG OG VIRKE, jorden til begge feriehusene ejes af Palsgaard og der betales en årlig leje på 5 kr.
38. Klakring Mejeri etableret i 1882 ophørt/solgt 1981
39. Ambolt og hammer, symbolisere håndværkerne der er/var uundværlige for byens udvikling
40. Postkasse og cykelposten – snart et sjældent syn
41. Juelsminde Pigegarde, blev etableret i 1949, nyd dem hver aften i skolernes sommerferie, hvor en garde spiller solen ned på Juelsminde Havn – ”Store molen” ved Fregattens anker
42. Huse langs diget ved havnen
43. Juelsminde Sejlsportsforenings klubhus på lille molen
44. Foran parkeringspladsen står skulpturen ”svævende søgræs”, en gave fra entreprenører mv. der udvidede havnen i 1990, (i folkemunde kaldes den ”da cykelsmeden gik op i en spids” – han var sur over at havnen tog hans udsigt)
45. Vandet omkring bugten, As Hoved og Juelsminde bruges meget til sejlsport – fra omkring 1890
46. As Hoved – den store eg i Palsgaard skov
47. Pælesiddere, i mange år var det fast tradition i uge 33, under ”Fest i Hvalen”
48. Kutter på bedding hos Bødebyggeren
49. En tatovering i panden på Alf giver navnet STJERNE ALF
50. Røgepladsen over for Havnemuseet, her er ”Røgefest” 4 – 5 gang om sommeren til fordel for Havnemuseet
51. De gamle fiskeskure der blev revet ned ved havneudvidelsen i 1977 og Christian ”edderfugl” kendt for at være meget god til at skyde, ja, edderfugle
52. Fisker Viggo Jensen tørrer garn, det gule skur var Viggos Fiskehandel, med et skilt i vinduet med teksten ”UDSOLGT” (det er der endnu) han ville kun sælge til bekendte
53. Bardisk, røgeovnen med gril
54. Den gamle fiskehandel på Stormolen, tilhørte Fiskernes eksportforening – Danmarks første
55. Fisker med trillebør

### **Nederste (3.) bræt styrbord**

56. Redningskrans
57. Sommerhus på Bjørnsknude (Holmboe)
58. Havnekontor
59. Sejlere på tur
60. "Havnehusene" bygget på den gamle savværksgrund på hjørnet af Havnegade og Strandvejen
61. Kuranstalten – opført som Badehotel I 1898, nu ombygget til lejligheder
62. Kombineret Udsigtsplatform og Stormport ved havneindløbet (formentlig inden 2028)
63. Der arbejdes på højvandssikringen
64. Tofteskovens Børnehuse skaber i 2024 blomstrende biodiversitetshave
65. Havnemuseet
66. Krabbebroen i inderhavnen – her kan børn fange krabber og se hvem der har den hurtigste krabbe ned af slisken tilbage til vandet igen
67. Bussen kommer til Juelsminde
68. Rønnebærholdet har siden 1991 holdt sammen og dystet om pokalen ved den årlige
69. Toiletbygning på den gamle banegård
70. Oprindelig posthus opført i 1921, nu bank
71. Busstop – hvor banen før gik – det siges at bilerne var medvirken til Juelsminde banens lukning i 1957
72. Juelsminde banen, blev etableret i 1884, da var der intet der hed Juelsminde, så byen fik navn efter Hotel Juelsminde Strand, var en firlænget kro/gæstgiveri og hed "JUELS MINDE" (opført 1813 som overnatningssted for passagerer fra/til færgerne Bogense/Klakring Strand, der lukkede i 1857
73. Skinnebussen kom til i 1954
74. Juelsminde fiskerne fik i 1954 en togvogn ombygget så den passede til både lokomotiv og skinnebus, vognen var malet hvid og reklamerede med Juelsminde Fisk – vognen er desværre ophugget for mange år siden
75. Pottemagerhuset på Odelsgade
76. Kæmpejulemanden i oppustelig plastik var, et enkelt år, en del af byens juleudstilling
77. Der kælkes ned af "lyneren" en bakke fra Odelsbjerget ned mellem træerne og ned til skovvejen fra kirken
78. Særpræget hus på Odelsgade

### **Øverste (1.) bræt bagbord**

79. Juelsminde Centret – opført 1961 af Georg Jørgensen
80. Andelsboligerne ved Havnen
81. Cyklist
82. Idrætsskoleelever fra Hellebjerg
83. Hellebjerg Idræts Ungdomsskoles Vartegn
84. Skolen
85. Tennis/Paddel
86. Legeparken på Odelsbjerget og Færggårdsengen
87. Hellebjerg Idrætsskole
88. Jernbanegade 9 – byens første postsamlingssted
89. Byens første hus – bygget som funktionærbolig til Juelsminde Banens funktionærer i 1884) i huset boede Lokomotivfører Bechmann, stationsforstander Olsen og driftsbestyrer Helweg
90. Kongebesøg 1954 – Kong Frederik IX bydes velkommen af en Grønlænder i nationaldragt
91. Juelsminde Havnefest løber af stablen hvert år i uge 28
92. Juelsminde er en dynamisk by, nye mennesker flytter til byen og der skal bygges nyt
93. Hosby Huse – stort typehusfirma i sidste del af 20. århundrede
94. Juelsminde Teglværk etableret 1897 – nedbrændt 1968
95. Signalmasten ved indkørslen til Juelsminde – rejst i 2018 af Havnemuseet – Reklamesøjle for aktiviteter i omegnen
96. Trailerruten, der overtog færgeforbindelsen mellem Juelsminde og Kalundborg i perioden 3. november 1985 til 30. oktober 1990
97. 458 børn kom i løbet af 2017 til verden i Hedensted Kommune
98. Juelsminde Kommunes våbenskjold, er nu overtaget af Juelsminde Lokalarkiv
99. Hedensted Kommunes våbenskjold
100. Juelsminde Kommunes rådhus, anvendes nu i Hedensted Kommune "satellit" rådhus
101. Det blå flag, vajer hver sommer bl.a. på Storstranden, hvor der også er en badebro på omkring 90 meter og Trygfonden har opstillet et livreddertårn
102. Juelsminde Strand Camping meget besøgt hele året, etableret 1958

## Mellemste (2.) bræt Bagbord

103. Kurve over tilvæksten i perioden omkring 1960-1980, med mange tilflyttere mm
104. Juelsminde Kirke, indviet den 8. juni i 1913, skænket af Godsejer Einar Viggo Schou, arkitekt var Magdahl Nielsen
105. Smeden Ankjær Petersen, der købte en af de første biler i byen, kørte en tur rundt om Fregatten Jylland dagen før den metertykke is bras og tog fregatten med, den 27/2 1922
106. Fregatten Jylland i bugten, godsejer Einar Viggo Schou køber Fregatten Jylland for ca. 40.000 kr. og redder den derved fra ophugning. Skibet ligger i bugten til 1925, hvorefter den sælges tilbage til flåden, (få mere af historien på Havnemuseet)
107. Det ene af Fregatten Jyllands tabte ankere, som skibet tabte da ankerkæderne brast ved isdriften den 27. februar 1922. Studenter dansede omkring ankeret da det lå ved indgangen til byen
108. Redningsbåd fra DSR Juelsminde
109. Pumpehuset ved diget på Storstranden – her pumpes vandet ud af kanalerne
110. Badebroen på Storstranden
111. Livreddertårnet på Storstranden
112. Indgang til Juelsminde Strand Camping
113. Der spilles Minigolf
114. En lystyacht kommer til havnen
115. Gammel indgang til Byens biograf – er desværre borte
116. Traktorer arbejder med byggeri og landbrug
117. Børn slår katten af tønden (den ser ud til at være ude)
118. Lille Søkjær
119. Færgen kommer til byen den 5. maj 1962 til 31. december 1996 – JKL, Den lige linje, Trailerruten og Mercandia
120. Juelsminde roklub er ude i en firer med styrmand
121. Liniepavillonen
122. Vinterbader tager brusebad i solskin
123. en lystfisker får ikke bid
124. Færgen sejler
125. Juelsminde Havn er af flere omgange blevet kåret til årets havn

### Nederste (3.) bræt Bagbord

126. Indkøbsvogn typisk køretøj på forretningernes parkeringspladser
127. Odelshus på Odelsgade
128. En af byens hundeluftere
129. "Pakhuset" på Havnegade
130. Kustmaleren Else Hviid og hund
131. Kunstnerboligen "SKOVLY" bygget af tidligere ejer af Palsgaard Frederik baron Wedel-Jarlsborg, til kunstneren Hans Peder Pedersen-Dan, som skulle lave skulpturer til Parken på Palsgaard, det nåede han dog ikke, men han lavede mange værker bl.a. Landsoldaten med den lille hornblæser (Rådhuspladsen i København og mange mere)
132. Holger Danske og en af Carlsberg elefanterne – kunstværker af Pedersen-Dan
133. Besøgene på skibet med papirklip (i stål) af kunstneren Ole Grøn – indviet den 18. maj 2024
134. Knudegården – beliggende på Bjørnsknude
135. Det gamle Julemærkehjem
136. Fiskeri – da der var fisk i havet
137. Stormly, har fungeret som hvile-/plejehjem for epileptikere
138. En lille hare
139. Fisker Misser sejler en gris i sikkerhed under oversvømmelserne i november 1945, men "lille skrædderen havde ikke brug for hjælp, for han kunne se at tændstikæske var landet på køkkenbordet, ja dengang tog man naturkatastroferne med ophøjet ro
140. Venteskur ved Kysthospitalet ca 1950 – 1980
141. Benzinstation ved indkørslen til byen
142. Bådene gøres klar til vinteropbevaring
143. Hus på hjørnet af Sverrigsvej og Klakringvej - gammel købmandsforretning bygningen kaldes i folkemunde Noahs ark - på grund af tagkonstruktionen,
144. Det første sommerhus – blev fragtet hertil hvert år
145. Cirkel Club tidligere natklub ved færgehavnen
146. Vandmøllehjul fra Hellebjerg Mølle
147. Møllen på Palsgaard – delvis nedtaget
148. Den gamle Juels Minde Kro og gæstgiveri med forpagteren Andreas Olsen og familie foran – omkring 1884 - 1900
149. Et par grise – man sagde i 1600tallet at der var så meget skov på Bjørnsknude, at den var vurderet til 24 svins olden. (føde nok i skoven a til 24 grise)
150. Indgangsparti på Hotel Juelsminde Strand
151. Skilt over indgangsdøren til Juels Minde Kro fra 1813
152. Juelsminde er omkranset af meget skov